

Groninger kunstkring De Ploeg

Typisch Russisch

DE GALERIJ
EXPOSITIERUIMTE
SCHOUWBURG DE LAWEI

Burgemeester Wuiteweg 24 (ingang Gauke Boelensstraat) • Postbus 31 9200 AA Drachten

T (0512)335025 • F (0512)335090 • E galerij@lawei.nl • // www.lawei.nl

openingstijden: wo t/m zo 14.00 - 17.00 uur, voorafgaand aan, tijdens de pauze van, en na de voorstellingen

Zondag 10 februari t/m zondag 31 maart 2013

Typisch Russisch

Groninger kunstkring De Ploeg is niet bang om een uitdaging aan te gaan. Op uitnodiging van De Galerij buigen de kunstenaars van de Groninger kunstkring De Ploeg zich over het thema Rusland. Alle bekende clichés worden uit de kast getrokken en krijgen in deze tentoonstelling met de gebruikelijk beeldende vrijheid een geheel eigen lading.

De exposerende kunstenaars zijn:

Reinier van den Berg, Aizo Betten, Willem Corsius, Harriët Geertjes, Annelies Gommer, Arien de Groot, Marten van Holten, Lydia Jonkman, Petra Koen, Bé Kracht, Reina Rozema, William van de Velde, Mary Velthoen, Aly van der Wal en Janny van der Woude.

Opening met Russisch tintje

Op zondag 10 februari om 15.00 uur bent u van harte welkom bij de opening. **Annelies Gommer** en **Reinier van den Berg**, tentoonstellingscommissieleden, introduceren de exposerende kunstenaars.

Beeldend theatergroep **Auth&Tiek** staat garant voor absurdistische performance art. Zij vonden Stanislav Przemystowych bereid om de tentoonstelling openen. Hij en zijn familie worden ondersteund door de kunstminnende veiligheidsexperts die zijn beweging monitoren. Het belooft een masterprogramma met verrassingen waarbij innovatie centraal staat.

Uiteraard zijn alle kunstenaars aanwezig bij deze opening.

Van harte welkom!

Expositieruimte De Galerij
Erica Vos, coördinator beeldende kunst

Foto voorkant: Ontwerp Willem Corsius



Reinier van den Berg, *Matroesjka's*, 2012

RANDPROGRAMMA

Meet & Greet én proeverij

Ontmoet zondag 24 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur de exposerende kunstenaars en luister naar hun verhalen over wat Typisch Russisch is. De verhalen nodigen uit om mee te praten.

De inwendige mens komt ook aan zijn trekken, geniet van de proeverij met typisch Russische lekkernijen.

Kom, kijk, luister, proef en praat mee!